



## Beelddenkwerk

### Snelle denkers

Pieter van de Hoogenband is snel ....in het water.

Michael Boogerd is snel... op de fiets.

En ik? Ik ben snel met denken: associëren, verbanden leggen en oplossingen aandragen. Althans dat hoor ik anderen vaak zeggen.

Snelheid is iets heel relatiefs.

Wat zegt dat nu eigenlijk: ik ben snel.

Pieter en Michael wilden de snelste zijn.

Beiden is het op een bepaald moment gelukt, maar beiden zijn het niet meer.

Toch blijven ze snel.

Stel dat ik op een zondagmiddag met Michael zou fietsen rond Den Haag. Dan is het maar de vraag of ik hem kan bijhouden. Michael zal zeker zijn snelheid aan mij willen

aanpassen. Maar lukt dat wel?

Is het verschil niet veel te groot?

Hij kan makkelijk het gevoel krijgen dat hij een soort 'sur place' fietst, terwijl ik nog hijgend hem probeer bij te houden.

Dit is iets dat we allemaal verwachten. We vinden het heel gewoon dat ik Michael op de fiets niet bij zal houden.

Maar misschien ben ik wel sneller in denken dan hij.

Snelheid heeft dus iets te maken met de omgeving en met de activiteit die je doet.



Terug naar het denken.

We beseffen heel goed dat er mensen zijn die iets sneller denken dan anderen. Maar hoe snel is iets sneller? Hoe krachtig moeten deze 'snelle denkers' op de rem trappen om de aansluiting met hun omgeving niet te missen?

Ik ontmoet steeds meer mensen die niet weten hoeveel sneller ze zijn. Het snelle denken gaat zo natuurlijk. Het vraagt geen extra inspanning.

We krijgen door onze opvoeding mee dat snelheid van denken niets bijzonders is. We worden dan ook weinig uitgedaagd om onze denksnelheid te meten. Telkens horen we dat we niets bijzonders zijn. "Einstein dat is pas een snelle denker". En daar kunnen we zeker niet aan tippen.

Dit heeft tot gevolg dat we onze eigen snelheid maar heel gewoon vinden. Modaal zou je kunnen zeggen. Het is dan nog maar een kleine stap om te denken dat een ieder dezelfde snelheid van denken heeft als jezelf.



### Eenzaam

Als je je nog nooit hebt bezig gehouden met de mogelijkheid dat je zelf wel eens veel sneller denkt dan je omgeving, dan kan het voorkomen dat je hele groepen mensen langzaam vindt. Misschien vind je sommigen wel ronduit traag. Als je dat dan ook nog kenbaar maakt ontstaat pas echt verwarring. Men zal je nogal arrogant vinden, omdat zij wel zien wat jij niet ziet, namelijk dat jij snel denkt en zij niet traag. Men zal je dan ook aansporen om nu eindelijk gewoon langzamer te denken. En jij weet nog steeds niet wat er aan de hand is .

Als je je omgeving erg traag vindt dan kan het zijn dat je in de verkeerde omgeving zit., een te trage omgeving om zo maar eens te zeggen. In de sport hebben ze dat overzichtelijk ingedeeld in poules of divisies. Pieter van den Hoogenband kan ook niet meer meedoen met de regiocompetitie. Hij is te snel daarvoor. Zelfs nu hij niet meer de snelste van de wereld is.

Dit besef dat je niet gewoon met iedereen mee kunt doen als het op denken aankomt is voor (beelddenkende) Xi-ers erg onthutsend. Je staat opeens ergens alleen.

Troost is te halen bij het feit dat er meer zijn zoals jij.  
En zeker ook in je eigen omgeving. Kijk maar eens rond.  
Zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je een goed gesprek met sommige mensen hebt gehad juist omdat ze in hetzelfde tempo denken?

Mechel  
Maart 2009